

Internationale vrouwendag maandag 8 maart 2021



Het thema van de Internationale Vrouwendag is **'Invloed met Impact'**.

Internationale Vrouwendag staat voor solidariteit tussen vrouwen overal ter wereld en hun inzet voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, vrede en ontwikkeling.

Iedere vrouw heeft op haar eigen manier invloed en dat laten we in Zoetermeer zien door middel van een bijzondere fotoactie.

Eenentwintig Zoetermeerse vrouwen zijn gefotografeerd en vertellen daarbij hun verhaal.

De foto's zijn op 8 maart door Joke Mos, directeur van Forum Zoetermeer op feestelijke wijze gelanceerd op de website van Bibliotheek Forum Zoetermeer en via social media onder de hashtag **#TrotseZoetermeerseVrouwen**.

De Bibliotheek Forum Zoetermeer heeft met partners uit maatschappelijke, educatieve en culturele hoek deze fotoactie opgezet.

Met het Stadstheater Zoetermeer, Stichting Piëzo, **Gilde SamenSprak** en de gemeente Zoetermeer vraagt Bibliotheek Forum Zoetermeer, ondanks alle belemmeringen die Covid-19 met zich meebrengt, aandacht voor Internationale Vrouwendag.

Door middel van prachtige portretten en aansprekende verhalen wordt een heel divers palet van vrouwen die trots zijn op de invloed die ze uitoefenen in de schijnwerpers gezet. Van Syrische vluchteling tot vrouwelijke elektriciën. Van dertienjarige scholiere tot oudere dame van negenentachtig.

Dit is het begin van een actie waarbij vrouwen zelf op social media delen waar ze trots op zijn.

Trots op alles waar ze als vrouw voor staan.

Trots op mantelzorg, op werk in het onderwijs, op het moederschap, op bereikte sportprestaties, op het opbouwen van een leven in een ander land, op het combineren van werk met thuisonderwijs en nog veel meer.

Iedere vrouw in Zoetermeer mag haar eigen verhaal en foto delen met de hashtag **#TrotseZoetermeerseVrouwen**.

Onderstaand een aantal foto's met de bijbehorende verhalen van vrouwen die door Gilde SamenSprak zijn aangedragen.



Roula (43)

'Sinds 2014 woon ik in Nederland. Ik ben op meerdere dingen trots. Op de eerste plaats dat het me gelukt is hier een leven op te bouwen.

Maar ook dat ik het goede voorbeeld heb kunnen zijn voor mijn kinderen en vastbesloten was de Nederlandse taal te leren. En gelukkig maar, want mijn kinderen van 21, 19 en 18 doen het allemaal erg goed op school. In Aleppo werkte ik bij de gemeente.

In Nederland heb ik de opleiding voor

HBO directiesecretaresse afgerond. Dat was soms lastig met de taal, maar het is me gelukt.

Op dit moment doe ik vrijwilligerswerk bij Gilde SamenSprak. Ik ben ervan overtuigd dat het me lukt een baan als (directie)secretaresse te vinden.

Mijn tip voor alle vrouwen: kijk altijd naar het halfvolle en negeer het halflege glas.'

Sri (40)

'Dertien jaar geleden kwam ik naar Nederland. In Indonesië was ik het zesde kind in een groot gezin en kon ik niet doorleren. Eenmaal in Nederland volgde ik de ene opleiding na de andere.

Ik ben er trots op dat ik door verder te leren, zoveel heb bereikt. Nadat ik de opleiding voor

schoonheidsspecialist en pedicure had voltooid, startte ik mijn eigen schoonheids- en pedicuresalon aan huis in Zoetermeer. Nu ben ik in de laatste fase van de opleiding medisch pedicure.

Wat ik vrouwen mee wil geven? Je bent nooit te oud om te leren! Het maakt niet uit waar je vandaan komt, want in Nederland is het altijd mogelijk om naar school te gaan. Doorzetten is mijn motto, in goede en slechte tijden. Doe ik ook. Mijn man is nu ziek, maar we maken er het beste van.'



Shabnam (40)

Het meest ben ik trots op mijn doorzettingsvermogen. Naast de drukte van mijn gezin met jonge kinderen is het mij gelukt om aan één van de beste universiteiten ter wereld, de Universiteit van Amsterdam, de **Master Accountancy & Control** met succes af te ronden.

Voor de toekomst hoop ik nu snel een functie te vinden in de financiële sector en mijn voorkeur gaat dan uit naar een functie bij de overheid.

Mijn tip voor alle vrouwen: als je ergens in gelooft, ga hier voor de volle 100% voor en dan bereik je altijd je doel.



Demi (21)

‘Als een van de weinige vrouwen werk ik in de **elektrotechniek**.

Ik ben er trots op dat ik me goed staande weet te houden tussen de mannen. Het was niet altijd even makkelijk en leuk, maar ik heb doorgezet.

Nu werk ik in een team met mannen die me behandelen als familie.

Als ik in het begin bij een bedrijf binnenkwam om mijn werk te doen, keken mensen vaak vreemd op. “Ojee, een vrouw”, zag je ze denken. Nu krijg ik steeds vaker te horen:

“Een vrouw, wat leuk!”

Mijn tip voor elke vrouw is daarom: doe wat je zelf het leukst vindt en zet door om dat voor elkaar te krijgen. Ook al moet je soms vechten tegen vooroordelen.’



Linh (34)

‘De liefde bracht me naar Nederland en ik heb me veel Nederlandse gebruiken snel eigen gemaakt. Zwemmen, schaatsen, dansen, maar natuurlijk ook de Nederlandse taal.

Ik heb heel snel carrière gemaakt bij Mc Donalds.

Binnen drie jaar was ik **manager** en ik ben ook een paar keer tot medewerker van het jaar uitgeroepen. Inmiddels heb ik mijn mbo-3 afgerond.

Waar ik ook trots op ben, is op de aparte Facebookpagina die ik heb gemaakt voor Vietnamese mensen in Nederland. Daarop deel ik allerlei tips over het wonen in Nederland. Inmiddels heeft deze pagina 23.000 volgers! Ik vind het heel fijn dat ik op deze manier zoveel mensen kan helpen.

Mijn tip voor alle vrouwen: Maak je dromen waar. Als je je best doet komt het allemaal goed.’



Wiam (60)

‘Mijn **gedichtenbundel** met de titel **Ontmoeting van Werelden** is net uit.

Hoss Wilstra en ik hebben 10 gedichten van elkaar vertaald in de Arabische en in de Nederlandse Taal.

We willen daarmee een brug slaan tussen verschillende culturen. Mijn vader was taalkundige in Irak en heeft mij altijd gestimuleerd veel met taal bezig te zijn. In de toekomst wil ik graag een dichterssalon aan huis organiseren en de schoonheid van de dichtkunst blijven uitdragen. Ik geniet van het leven en heb zeven prachtige kleinkinderen.

Ik ben erg betrokken bij de samenleving en heb ondanks alle tegenslagen in het leven toch veel doorzettingsvermogen.

Wat ik alle vrouwen zou willen vertellen: zeg nooit dat je iets niet kan, maar blijf altijd doorgaan.’

