

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u onze nieuwe Nieuwsbrief. Afgelopen dinsdag (23 maart) werd bekend dat de Corona maatregelen onverminderd blijven gehandhaafd tot 20 april. Dit is geen goed nieuws voor ons nieuwe programma wat op 5 mei gaat starten. Want ja, wij staan klaar om u weer met open armen te ontvangen met veel nieuwe tochten. En of alle tochten wel mogen doorgaan, horen wij pas in de volgende persconferentie van het kabinet.

Ons programma zal daarom in de derde week van april op de website "www.Gildezoetermeer.nl" staan, dus na de nieuwe persconferentie. Maar natuurlijk hopen wij u als Stadsgidsen weer veel te kunnen vertellen over onze mooie stad Zoetermeer. Dus: tot snel!

0-0-0-0-0

Aprilgrap

Zodra april eraan komt dan vliegen de vreemdste berichten en advertenties je om de oren. Tot april er werkelijk is en dan komt de aap uit de mouw. Veel van wat we zagen en hoorden was nep. De eerste aprildag hoor je "je veter is los" of "je bent wat verloren". Als je dan kijkt dan klopt het niet. Veelal krijg je te horen dat je je voetstap verloren hebt en ook je veter zit nog vast. Gevolgd door "1 april kikker in je bil". Dit is allemaal kinderpraat, dat vooral na de oorlog zijn hoogtepunt had maar nu in kracht is afgenomen.



Zandvoort, 1 april 1962: een beeld van [Paaseiland](#) is aangespoeld.
(foto: Wikipedia)

Toch waren er ook subtiele aprilgrappen. Een van de beste was wel het beeld van de Paaseilanden dat was aangespoeld op het strand van Zandvoort. De kranten stonden er vol van, maar ook radio en televisie deden regelmatig verslag over het verschijnsel. Hele groepen geleerden bogen zich er over en ook de autoriteiten lieten zich niet onbetuigd. Velen braken er zich het hoofd over maar konden geen verklaring vinden. Zandvoort had voordeel van deze belangstelling want de mensen kwamen in drommen kijken. Uiteindelijk bleek het een beeldhouwer te zijn die het beeld zelf gemaakt had. Half Nederland was bij de neus genomen. Het beeld, de Loeres, is nog steeds in het bezit van zijn familie.

Waar de 1 april traditie vandaan komt daar verschillen de meningen over. Het begon waarschijnlijk in de zestiende eeuw. In 1582 voerde Paus Gregorius XIII een nieuwe kalender van twaalf maanden in, die de Juliaanse kalender van tien maanden verving. In die kalender werd het nieuwe jaar gevierd van 26 maart t/m 1 april. Diegenen die niet konden accepteren dat het jaar niet meer in

maart begon werden april idioten genoemd. Zij werden op 1 april gepest toen ze nog steeds nieuwjaar vierden. Dat kan hebben geleid om elkaar elk jaar op die datum in de maling te nemen. De april mop wordt in veel landen op de eerste aprildag ten tonele gevoerd.

Op 1 april 1572 veroverden de Watergeuzen Den Briel op de Spanjaarden. Op 1 april verloor Alva zijn bril. De eerste stad die in handen van Oranje viel. Volgens velen zijn de aprilgrappen daarmee in ons land begonnen. Volgens de overlevering werden er echter al eerder dan 1572 mensen op het verkeerde been gezet.

Waarschijnlijk ontkomen we er ook dit jaar niet aan dat men probeert een streek met ons uit te halen. Dus beste lezer blijf op uw hoede.

Frans v.d. Leeuw

Een filmpje over 1 aprilgrappen

https://www.youtube.com/watch?v=EyIHmavkE_0 (7.50 min.)

In Frankrijk spreekt men van *poisson d'avril* (*Aprilvis*). In Engelstalige landen wordt de dag *April Fools' Day* (*April dwazendag*) genoemd, en de Russen hebben het over *День Дурака* (*Den Doeraka, dag van de dommerik*).

Door de strijd tegen [fake news](#) worden 1 aprilgrappen wereldwijd minder populair. Onder andere de Belgische Omroep heeft aangegeven dit niet meer te doen.

N.Th.

0-0-0-0-0

Vergane glorie

Zegwaartseweg nr. 61 - 't Hof Remstee 1950 (foto HGOS - Beeldbank Zoetermeer)



Hier stond boerderij 't Hof Remstee, het was een opvallende verschijning in het Zoetermeerse polderland. De Zeeuw Jan Janse heeft de boerderij door architect Dekker naar Gronings voorbeeld laten bouwen. Typerend hierbij was de grote driekapschuur. Naast het woonhuis. Het was een akkerbouwbedrijf met 60 ha land. De meeste boerderijen in Zoetermeer waren gemengde bedrijven, gedeeltelijk landbouw, gedeeltelijk veeteelt. Zo niet 't Hof Remstee. Deze onderscheidde zich van de rest door dat het een zuiver akkerbouwbedrijf was.

Bij de boerderij hoorde maar liefst 60 hectare land, waarmee de boerderij een van de

grootste boerenbedrijven in Zoetermeer was. De boerderij is altijd in bezit gebleven van de familie Janse. De laatste eigenaar, Krijn Janse, was naast landbouwer van 1973 tot 1978 ook wethouder van Zoetermeer. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw behield de boerderij zijn agrarische functie. Hierna is het land verkocht ten behoeve van de wijk Oosterheem. In 2000 kwam de laatste oogst van het land. De boerderij was een gemeentemonument.

0-0-0-0-0

Krantennieuws uit het verleden

Had ie ze maar!

De Tijd 29 december 1933

Onze correspondent bericht: Met enkele omliggende gemeenten heeft het Delftsch gemeente-elektriciteitsbedrijf zeer onvoordeelige contracten afgesloten, waardoor sommige gemeenten electriciteit beneden den kostprijs ontvangen. Het vorige jaar bleven alleen de gemeenten Zoetermeer en Zegwaard weigerachtig, om vrijwillig een toeslag op den lagen prijs bij te passen. Donderdag 4 Januari zal te dier zake een vergadering worden gehouden door de z.g. Electriciteitscommissie, bestaande uit afgevaardigden der gemeenten, die elektrische stroom van Delft betrekken, om te overwegen welke maatregelen tegen Zoetermeer en Zegwaard dienen te worden genomen.

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: f.n.leeuw@ziggo.nl