

Beste lezer,

Het woord "Nieuwsbrief" ziet er ietwat anders uit, dat komt omdat het oude lettertype niet meer in de index staat van de nieuwe software van Microsoft Office en je kan ook geen letterfonts meer toevoegen; met "dank" aan Microsoft als je een nieuwe pc koopt.

Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief hebt gezien, stond er een YouTube filmpje in en dat viel in de smaak. In het vervolg probeer ik één, maximaal twee filmpjes te plaatsen bij het hoofdartikel. We hopen dat u het op prijs stelt.

N.Th.

Muziek in de kerk

Het is bijna niet meer voor te stellen dat er geen muziekinstrumenten in de kerk zijn om de gezangen te begeleiden.

In het begin van de reformatie was er nog wel wat muziek maar vond men het toch geen goed idee. Op de Dordtsche Synode van 1574 werd het orgelspel in de kerk zelfs verboden. In de zestiende eeuw wilden de gelovigen dat veranderen en werd er gepleit voor muzikale begeleiding.



Christiaan Huygens schreef er in 1641 een boekje over "Gebruyck en ongebruyck van 't orgel in de kercken der Vereenighde Nederlanden". Toen dat uitkwam barstten de meningen van voor en tegenstanders los. Het werd een hele strijd die bekend staat als de orgelstrijd. Huygens maakt zich sterk voor het gebruik van het orgel als begeleidingsinstrument van de kerkzang. Zoiets was een onacceptabel verschijnsel voor zijn opposenten. De Calvinist Jan Jansz. Calckman was een van de felste tegenstanders van invoering van het orgelspel in de kerk. Ook de theoloog Voetius verzette er zich met alle macht tegen. Calckman had op een paar punten zeker gelijk maar de slimme en diplomatieke Huygens had zijn ideeën dusdanig vorm gegeven dat ook zijn tegenstanders ermee konden leven. Uiteindelijk werd de muziekbegeleiding in de kerk ingevoerd en het orgel is daarvan het voornaamste instrument.

We moeten er toch niet aan denken dat we in onze kerken verstoken zouden zijn van muziek zoals van het fraaie Lohmanorgel in de Oude Kerk.

Dit instrument stamt uit 1837 toen de firma Lohman de opdracht kreeg een orgel voor de oudste Zoetermeerse kerk te bouwen. Naast de muzikale begeleiding van de diensten verzorgt organist Ronald de Jong ook regelmatig orgelconcerten. Het is de moeite waard daar eens te gaan

kijken en te luisteren. Tijdens de wandelingen van de stadsgidsen brengen we zo mogelijk ook een bezoek aan de kerk. Natuurlijk vergeten we bij onze tochten ook de andere kerken niet. Als we in de buurt zijn en toestemming krijgen er binnen te gaan, zullen we dat zeker niet nalaten.

We hopen u binnenkort weer te ontmoeten en dat klinkt als muziek in onze oren.

Frans v.d. Leeuw

(foto: Beeldbank Zoetermeer – HGOS)

https://www.youtube.com/watch?v=SwO_dSgEXR0 (5.37 min.)

Breaking the Silence Ronald de Jong plays on the Lohman organ – in de Oude Kerk te Zoetermeer.

De erker van Schinkelweg 29

Tijdens onze wandeling naar "De Horre" lopen we door de Schinkelweg. Dan vertellen we aan u dat het een "self supporting" buurtschap was. Met een bakker – 2 kruideniers – slagerij – melkboer - café - smid - kolenboer en een schoenmaker en dat haar geschiedenis terug gaat tot plm. 1300.

Nu hebben we van een bewoonster, van de Schinkelweg, een bericht gekregen dat het volgende week dan écht gaat gebeuren. De erker van het huis, naast Impala Auto's, gaat afgebroken worden.



"Ik ben vanmiddag binnen geweest. Er is daar een man bezig om een muurtje te bouwen tussen de erker en woonkamer. Ik mocht binnen komen toen ik vertelde dat deze woning in de Horre route in het bijzonder wordt besproken. En dat ik zelf ook interesse heb voor de historie van de Schinkelweg. Ik mocht dus binnenkomen... en heb een aantal foto's gemaakt. Mocht het souterrain zien en boven ook. Ik heb mijn ogen uitgekeken. De jongeman vindt het zelf ook jammer dat de erker weg moet. Maar hij voert uit wat zijn werkgever vraagt. Ik wilde u toch even op de hoogte brengen van deze ontwikkeling. Ik hou het in de gaten a.s. week... wanneer hoe en wat. Want ik wil er wel bijzijn. Zo'n historisch moment. Erker is precies 100 jaar oud dit

jaar. Blijft jammer dat een stuk historie wordt afgebroken. Onder de bijlage een paar foto's van vandaag". Het bericht is afkomstig van Astrid van den Berg, Schinkelweg 43, en de redactie dankt haar hartelijk voor deze bijdrage aan de Nieuwsbrief.



Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan:
f.n.leeuw@ziggo.nl