

Beste lezer,

We hebben onze eerste stadswandeling van dit jaar gehouden op 19 augustus jl. en met negen personen liepen we een gezellige tocht. In deze Nieuwsbrief leest u het verslag daarvan. Onze volgende tocht "De twee parken tocht" op 16 september is al volgeboekt. Het geeft maar aan dat er naar onze activiteiten werd uitgekeken.

De Leyens wandeling o.l.v. Kees de Jong.

Dit was dit jaar de eerste wandeling georganiseerd door Stadsgidsen Zoetermeer. Het programma voor 2020 is t.g.v. het corona-virus in de ijskast gezet, maar besloten is met beperkingen zoals 1,5 meter afstand en aanmelding vooraf met verklaring dat men gezond is 2 tochten te organiseren. Er hebben zich 9 mensen aangemeld en die waren ook aanwezig bij het verzamelpunt De Sniep. Na een welkomstwoord van Kees heeft hij uitleg gegeven waar de naam De Sniep vandaan komt, t.w. een overgebleven snipper land dat niet aan de verkavelingsafmetingen van die tijd voldeed. Het is een smal toelopende driehoek t.g.v. de Zwaardslotseweg die niet haaks op de Broekweg is gesitueerd. Vertrek van parkeerplaats De Sniep via het Binnenpark richting Meerpolder gelopen.



Hier wordt een toelichting gegeven bij de "Vaatdoekbrug" over ontstaan van de Meerpolder (omdat dit vlak bij de Zwaardslotseweg/N206 is, is er veel lawaai van verkeer, dat het soms moeilijk maakt te horen wat er verteld wordt). Eén van de deelnemers oppert om "oortjes" te gebruiken zodat eenieder goed kan volgen wat de gids vertelt. Ik kon hem melden dat daar aan gewerkt wordt 😊.

Vervolgens lopen we over de weg langs de ringdijk / Meerpolder richting de boerderij de Leliehoeve van voorheen Arend van Zanten, destijds een gemengd boerenbedrijf. Toen we daar een toelichting kregen, kwam de huidige eigenaar, kleinzoon Leo van Santen naar buiten om nog enige nadere duiding te geven. Momenteel is de boerderij in bedrijf als paardenpension. Leo zelf denkt eraan de boerderij te verkopen en te emigreren naar Cambodja. De ringvaart overgestoken verder via het fietspad langs de dijk gelopen (let op fietsers) en de wijk De Leyens ingestoken. Woningbouw / wijk uit de jaren 70 van de vorige eeuw, voornamelijk laagbouw. Eén van de deelnemers woont vanaf het begin in de wijk en weet er het nodige over te vertellen. Architectuur van sommige huizen doen denken aan "kastelen" met overstekende verdiepingen voorzien van andere gevelbedekking.



We lopen richting het gemaal "De Leyens" waar het Hoogheemraadschap Rijnland het waterpeil voor een gedeelte van Zoetermeer op peil houdt en duidelijk het hoogteverschil in waterpeil is te zien. Het aardige van deze wijk is dat oorspronkelijke bebouwing (v.b. boerderij Ora et Labora) en boomgaarden behouden zijn en geïntegreerd in het bouwplan van de wijk. Via de "Broekweg" (broek = moeras) lopen we richting De Sniep en sluiten onze wandeling af in Buurttuin Zoete Aarde.

0-0-0-0-0

Een weetje over Prinsjesdag

Binnenkort op de derde dinsdag van september, is er weer de opening van de Staten-Generaal. Dit jaar wegens de Coronacrisis met weinig ceremonieel. Deze dag staat ook bekend als Prinsjesdag.

De naam komt van de prinsjes die de koning op de dag in feestelijke kleding vergezelden. De eerste opening van het parlementaire jaar was in 1814. Tot 1850 was er geen sprake van een derde dinsdag maar was het de derde maandag van de maand oktober. De afgevaardigden mochten van wege het geloof niet op zondag reizen en konden daardoor niet op tijd in Den Haag zijn. Ook kregen ze steeds meer stukken om te beoordelen. In 1887 werd definitief voor de dinsdag gekozen. Tot 1830 moest Den Haag Prinsjesdag om het jaar delen met Brussel. Na de Belgische onafhankelijkheid (21 juli 1831) werd Den Haag de enige plaats.



Frans v.d. Leeuw

0-0-0-0-0

Wat eens was...



Midden in de nacht werd er tijdens de oorlogsjaren bij slagerij Vollebregt in de Dorpsstraat op de deur geklopt. Leden van het Zoetermeerse verzet hadden bij de zwarthandel, vlees in beslag genomen. Koelkasten bestonden in die tijd nog niet. Om bederf te voorkomen moest de slager het bewerken. Hierna werd het vlees onder de Zoetermeerse bevolking verdeeld. Met name de ouderen en schoolkinderen kregen een deel. De voortdurende strijd tussen verzet en zwarthandelaar leidde uiteindelijk tot verraad van de laatste en de vlucht van het verzet naar Zevenhuizen. Daar vond het drama plaats waarbij in een gevecht met de Duitse troepen wachtmeester Van Rey en de Amerikaan John McCormick om het leven kwamen. De slagerswinkel bestaat niet meer en is nu vervangen door nieuwbouw.

Dorpsstraat 127

Niet ver van Vollebregt woonde Jan van Os, timmerman en aannemer. Hij was betrokken bij de bouw van



een aantal gebouwen in Zegwaard/Zoetermeer. Achter zijn huis stond zijn opvallende werkplaats. Dit gebouw is niet lang geleden afgebroken, maar had eigenlijk bewaard moeten blijven. Van Os was ook bekend als de sluiswachter van de Pilatusdam. Als er een beurtvaarder was die naar de molen moest, dan ging dat via de sluis. Hij gebruikte "een dommekracht" waarmee hij een deel van de sluis kon verwijderen, waardoor een boot kon passeren. Op oude foto's kan je zien dat het volk te hoop liep, maar dat kan ook zijn omdat er een fotograaf was. Maar dat was toen een ander fenomeen.

Dorpsstraat 131 – Timmerman en aannemer Van Os met personeel.

Voor een drankje kon je vroeger ook terecht bij het café van de paardenhandelaar Opstal op de hoek van Stationsstraat en Dorpsstraat. Als je daar niet heen wilde dan kon je bij de vele andere kroegen terecht. Maar niet meer bij De Zwaan, verderop in de Dorpsstraat. Op een kwade dag was die afgebrand. De andere ochtend was een deel van de Zegwaardse bevolking zijn roes aan het uitslapen omdat ze zich tegoed hadden gedaan aan de wijn uit de uitgebrande kroeg. Op de plek van het café bouwde zuivelhandelaar Noordam later zijn gebouwen.



Foto's Dorpsstraat – Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Zegwaard – Lagereind 163



Frans v.d. Leeuw